

Op 12 mei komt er een einde aan het seizoen El Bosco 2016-2017.

Zoals gebruikelijk sluiten we het seizoen af met een inter-actieve avond.

Tijdens deze avond zullen enkele vrienden van El Bosco een presentatie verzorgen en ons hun wederwaardigheden ten aanzien van El Bosco laten meebelevén.

Ook kunnen er enkele kleine presentaties zijn van vrienden van El Bosco betreffende reiservaringen of andersoortige belevenissen in het Spaanstalige. De avond wordt verder opgeluisterd door het koor El Bosco Canta met haar muzikanten.

In de pauze zijn er tapas.

Dus:

- Vrijdag 12 mei 2017, 20:00 uur
- *Tulpstraat 2, Rosmalen, entree 6 euro.*
- *De voertaal is Spaans.*

Voor meer informatie: www.elboscodenbosch.nl

De Peruaanse cultuur tot de komst van de Spanjaarden, 7 april 2017

Weer een geslaagde avond zonder extreem slecht weer, zodat de opkomst prima was.

Onder het toezien en luisterend oorgenoten we van een presentatie door de uit Peru afkomstige Estela Mantilla. Zij kwam ons vertellen over de oude culturen in haar geboorteland. Zij deed dat op goed verstaanbare wijze en begeleid door prachtige beelden uit dit mooie land.

We kregen een uitgebreid verslag van de geschiedenis van ver voor Christus tot na het tijdstip dat de Machu Picchu werd gebouwd.



Velada fin de temporada

12 de mayo de 2017.

Será una velada interactiva. En ella escucharemos relatos anecdóticos de nuestros amigos, presentaremos la agenda de la temporada 2017-2018 y el Bosco Canta amenizará la fiesta con canciones populares. Habrá además deliciosas tapas.

7 de abril de 2017 Las culturas peruanas prehispánicas.

En la última velada hemos asistido a la presentación de Estela Mantilla, como buena peruana conocedora de sus raíces y su cultura nos habló de Las Culturas Peruanas que existieron hasta la llegada de los conquistadores españoles. Estos grupos étnicos vivieron entre los años 3.000 antes de Cristo hasta el 700 después de Cristo. La más conocida es la cultura Inca, con un inmenso imperio que se extendió desde el Ecuador hasta Chile, llegando hasta Argentina y Brasil.

La presentación fue acompañada de fotos que ilustraban las increíbles construcciones en piedra que eran encajadas sin ningún cemento y que hasta hoy siguen en pie como símbolo de una cultura única que nos ha dejado mucha enseñanza.

Todos hemos disfrutado mucho de la presentación y hemos "viajado" un poco llevados por las fotos y las historias.