

EL BOSCO HABLA

Número 135

noviembre 2018

De volgende bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 7 december 2018. Het is onze traditionele 'Velada de Navidad', waarbij er cava en txistorra is, waarbij enige leden van onze theatergroep in het Spaans twee korte en gevarieerde toneelstukken uitvoeren, waarbij de loten van 'El Gordo' gekocht kunnen worden en waarbij ons prachtige koor 'El Bosco Canta' voor en met ons Spaanstalige Kerstliederen zal zingen. Kortom, het belooft weer een heel gezellige avond te worden.

Zoals altijd is de voertaal Spaans, is de entree 6 euro en vindt de bijeenkomst plaats in het gebouw 'De Ontmoeting', Tulpstraat 2 te Rosmalen. 20:00 uur.



Resterend programma seizoen 2018 – 2019

18 januari 2019 **Aragón a través de los siglos**, Miguel Ángel Campo

22 februari 2019 **Cantando pasamos la vida**, Idoia Leal Belausteguioitia

22 maart 2019 Nog nader te bepalen

19 april 2019 **Comer en España**, Maite Otaegui

24 mei 2019 **Velada de despedida**

Website El Bosco

Door omstandigheden is de website van El Bosco enige dagen buiten gebruik.

Indien u geen berichten meer wilt ontvangen van El Bosco, laat het ons dan svp weten via:

elboscodenbosch@gmail.com



El viernes 7 de diciembre celebraremos la tradicional Velada de Navidad.

El grupo de teatro El Bosco nos sorprenderá con su actuación. Habrá dos presentaciones cortas, muy variadas y en tema navideño.

El Bosco Canta con su dirigente Inge, interpretará los tradicionales villancicos de Navidad. Habrá, como todos los años, txistorra y lotería y para finalizar brindaremos con cava.

Será, como de costumbre, una noche agradable de festejo.



Velada 26 de octubre 2018 pasado.

El misterioso viaje de la obra de "El jardín de las delicias a España".

Durante esta velada Harry van den Berselaar nos ha llevado a un viaje de investigación siguiendo las pistas de cómo se "supone" que se ha hecho este traslado. Por tierra? Por mar? Lamentablemente no existen documentos oficiales sobre su transporte. Harry van den Berselaar ha hecho una exhaustiva pesquisa y la ha compartido con todos nosotros. A través de los tiempos esta obra de arte sigue siendo misteriosa y fascinante.

Agradecemos a Harry por tan cuidada presentación.