



El Bosco Habla.....julio 2010

número 73

Afsluiting seizoen 2009 – 2010

Laatste bijeenkomst, 4 juni 2010

Op vrijdag 4 juni vond de slotbijeenkomst van dit seizoen plaats. Op deze, ook wel *despedida* genoemde avond, zorgen een aantal vaste elementen altijd voor een gezellige afsluiting van het seizoen: iets informatiefs (Maite vertelde hoe gewassen als de aardappel, maïs, paprika, de tomaat, enz. uit Amerika naar Europa kwamen en onze keukens hebben beïnvloed), muziek en zang (El Bosco Canta, altijd maar weer present, zong enkele liederen) en er waren weer heerlijke hapjes, die goed aansloten op de presentatie van Maite.

Het belangrijkste was misschien dat er veel gelegenheid was om in een gezellige sfeer al of niet in het Spaans met elkaar te praten.

Wat bracht het afgelopen seizoen

- *Workshop Mambo Mike, muziek en dans
- *Bloementeelt in Cadiz
- *Solidariteit met de straatkinderen in Peru
- *Presentatie over de schrijver Javier Marías
- *Carnaval in Spanje
- *Politieke ontwikkelingen in Latijns-Amerika
- *Presentatie over de cineast Pedro Almodóvar
- *Afsluitingsavond, Despedida

Het eigen koor El Bosco Canta trad meerdere keren op.

Een interessant en afwisselend programma, soms verzorgd door externe sprekers, maar vaak ook door het bestuur en/of vaste bezoekers.

Het nieuwe seizoen

24 september **Las Galletas de María**, met Spaanstalige muziek en liedjes, een enthousiaste start van een nieuw seizoen!

Oberonschool, Waalstraat 52, aanvang 20.00uur
(zaal open 19.30) Entree € 6,00

El pasado 4 de junio tuvimos el gusto de reunirnos para celebrar la despedida de nuestra temporada. Nuestra amiga y compañera de labores Maite Otaegui nos contó historias muy interesantes del origen de algunos productos alimenticios provenientes de América Latina que han enriquecido tanto en sabor como en contenido nutricional la gastronomía europea, en especial la de España. Algunos de estos productos son: la patata, el maíz, el pimiento, el tomate, etc. El Bosco Canta estuvo presente y con mucho entusiasmo cantaron algunas canciones para nosotros. Finalmente tuvimos la oportunidad de probar deliciosos platos preparados con estos ingredientes que nos han regalado las tierras de Latinoamérica. ¡Fue una noche muy agradable!



Rest ons nog jullie allemaal een geweldige zomer te wensen.

We hopen jullie op 24 september weer te mogen ontmoeten.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE

<http://elboscodenbosch.blogspot.com/>