

## EL BOSCO HABLA

número 96 abril 2013

El Bosco Habla en español.

Con un lleno total, El Bosco abrió de nuevo sus puertas para ofrecerles una velada muy interesante; dirigiendo una mirada profunda a la biografía y obra de Frida Kahlo.

Gracias a nuestra invitada Anaid Marina Martínez hemos conocido detalles de este enigmático y polémico personaje de la historia y arte mexicano. Su infancia y familia, los detalles de su vida reflejada en sus pinturas, la diversidad de sus coloridos y dolorosos autorretratos, así como su relación con Diego Rivera, muralista mexicano de renombre. Detalles todos fascinantes y que hemos disfrutado mucho conocer.

No faltó además el delicioso guacamole mexicano y el ánimo siempre cálido de los visitantes a quienes agradecemos y esperamos nuevamente en El Bosco.



El Bosco Habla de abril de 2013

Op 19 april 2013 werden wij bij de hand genomen voor een lezing over het leven van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Mevrouw Anaid Marina Martínez gaf in een heldere uiteenzetting een kijkje in de levensloop van Frida Kahlo.

Wie de schilderijen van Kahlo ziet zonder het verhaal erachter te kennen, zou kunnen concluderen dat Frida Kahlo een sombere kijk op het leven moet hebben gehad. De toelichting over de ziekte die haar op jeugdige leeftijd overviel en het busongeluk dat haar is overkomen maken duidelijk waarom in de schilderijen van Frida Kahlo geen vrolijke mensen worden afgebeeld.

Desondanks werd de kwaliteit van haar werk erkend en bekend, en het werd geëxposeerd in Parijs en Londen.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 31 mei 2013, aanvang 20.00 uur, wederom in het gebouw van de HEVO, Tulpstraat 2 – 4 te Rosmalen.

Het thema is dan “Vinos Españoles y degustación”, por Pablo Heiligers.