

EL BOSCO HABLA

número 97 mayo 2013

El Bosco Habla

Deliciosos estuvieron los vinos que nuestro amigo, Pablo Heiliegers, nos permitió degustar el pasado 31 de mayo. En su bien elaborada presentación pudimos observar los hermosos campos, la vendimia y el cuidadoso proceso de elaboración de los vinos que tuvimos la suerte de probar.

¡Y qué bien lo pasamos todos juntos! Recuerdo una sala llena de bellas personas escuchando el repertorio, que los miembros de El Bosco Canta, con tanto entusiasmo y alegría cantaban para nosotros. Y de esta manera cerramos un año más de actividades: con buen vino, deliciosas tapas, hermosa música y en muy buena compañía. Muchas gracias a los que nos han visitado durante este año. Los miembros de la junta directiva les deseamos unas felices vacaciones.



El Bosco Habla de mayo 2013

Op 31 mei 2013 mochten wij genieten van de prachtige wijnen van Pablo Heiliegers.

Pablo had een aantal mooie wijnen meegenomen om ons te laten proeven.

De avond begon met een film die ons langs bodejas voerden waar de wijn nog in houten vaten bewaard wordt.

Ook zagen we mooie streken waar de wijnen nog op de traditionele manier gemaakt worden.

Er werden moderne bedrijven getoond met gigantische vaten voor de wijnopslag.

We leerden die avond ook dat wijnen anders smaken als de druif in hogere of lager gelegen gebieden groeit.

Na de film werd ons uitgelegd hoe wijn geproefd moet worden om de smaak goed tot zijn recht te laten komen.

We proefden wijn uit Castilla y Leon, een mooie rode wijn uit Arlanza en een Cigales Rosado, uit een iets lager gelegen gebied dan Arlanza. We proefden witte wijn, roséwijnen en volle rode wijnen in combinatie met lekker tapas.

Na de pauze mochten we nog genieten en meezingen met El Bosco Canta.

Het was een druk bezochte, prachtige avond en zeker voor herhaling vatbaar.

Het bestuur van El Bosco wilt u als onze gasten graag bedanken voor het bezoeken van onze avonden en u een hele fijne vakantie toewensen.

Graag tot ziens in het nieuwe seizoen op 27 september, dan gaan we genieten van Sevilla en de Flamenco.

Natuurlijk wordt u weer op tijd op de hoogte gesteld.